

Giesbertus (Gijsbert) in de Betauw (Betou)

Betauw is gedoopt in Nijmegen op 30 oktober 1692. In 1716 werd hij als kandidaat bevestigd te Beuningen. Vanaf 1717 was hij predikant te Ressen. Op 20 februari 1719 beriep de kerkenraad na 'een ijverig gebedt tot Godt' 'de Betuen prediger tot Ressen'.

In de kerkenraadsverslagen wordt over De Betou slechts vermeld dat hij op 9 juli 1719 aan de kerkenraad toestemming vroeg om 'de kiekaten van de meester' dicht te mogen maken. Die 'kiekaten' waren in de vacaturetijd zonder toestemming van de kerkenraad in de muur rond de pastorietuin gemaakt. De predikant klaagde over de onvrijheid ten gevolge van de gaten en vooral over de stank van de varkens van de schoolmeester. Hij kreeg verloop de gaten dicht te (laten) maken. Met de stank moest hij maar leren leven.

De Betou bleef kort in Zevenaar. Al op 2 februari 1721 deed de 'Weleerwaarde Godsallige en Hooggeleerde Ds Jn de Betou' het brede consistorie mee dat hij een beroep naar 's Heerenberg had ontvangen en dat hem daarbij verzocht was 'sijne overkomste so spoedig als mogelijk waare te verhaasten.' Een maand later nam hij afscheid. Op 23 maart 1721 begon hij daar zijn werk als predikant en op 17 februari 1737 te Nijmegen. Hij stierf op 14 december 1761.

© Leen den Besten,
Zevenaar, 11 november 2012.